

Hallo,

De mooie zomer loopt nog volop en hierbij willen we ook onze zomeruitstap nog eens in de kijker zetten. We bezoeken het mooie Kruishoutem (sinds oudsher bekend als de 'eiergemeente' van België). Er is nog geen eiermuseum al staat dat wel op de burgemeester zijn agenda. Toch wordt nog wekelijks de eierprijs daar bepaald.

1. 14.00 u bezoek aan het schoenenmuseum. Shoes or No Shoes?

Je maakt er een reis rond de wereld, met behulp van 4700 paar schoenen. Het oudste paar is 12.000 jaar oud, maar je kan er ook een paar rode pumps bewonderen van Marilyn Monroe. Françoise heeft dit reeds bezocht en het is adembenemend.

2. Wandeling in en rond (duur max 1,5 uur)

KRUISSHOUTEM - HUISE MULLEM - WANEGEMLEDE - KRUISSHOUTEM

Een verkenning in een eierdo(r)p, langs kastelen, windmolens, pittoreske dorpen



Deze wandeling leidt je voorbij mooi cultureel erfgoed. Je ontdekt kastelen, windmolens en pittoreske dorpskernen. Ze zijn stuk voor stuk stille getuigen van de rijkgevulde geschiedenis van deze streek. Je wandelt door een streek die is gelegen aan de voet van de Vlaamse Ardennen. Het is een minder bekend en soms ten onrechte onbemind deel van Vlaanderen, geprangd tussen de Leie en de Schelde. Kruishoutem en de deelgemeenten hebben heel wat te bieden, veel meer dan de geschiedenis van de kip en vooral van het ei.

3. Maaltijd in oudenaarde, Restaurant De Jachthaven aan het water. (of Hof van Cleve, voor deze die wensen) of 'tVeer.

Gelieve in bijgaande Doodle aan te geven met hoeveel je komt. Uiteraard zijn

vrienden, partners, familie welkom .Voor een gids in het museum hebben we
minstens 15 aanwezigen nodig.

Prijs voor het museum en gids: 20 €

Tot horens

Groetjes

Ingrid

<<https://doodle.com/poll/5cu7gygipq4n8i8c>>